

Min bäste herr King

Jag är mycket tacksam för att jag fått veta så mycket om era äventyr och livet som RAF pilot.

Ni har levandegjort dessa år på ett mycket intressant sätt och gett mig värdefull information till kommande artikel.

Idéen att spela in ett band är förvisso fint, men just nu tror jag inte det behövs. Jag kommer kanske tillbaka till denna möjlighet senare.

Jag tackar för färgbilderna och kopiorna, jag hoppas kunna använda dem.

Jag noterar med glädje att ni har besökt Sverige, även i en fredlig tid. Det var synd att ni inte hade möjlighet att komma till den södra delen av vårt land där ni landade 1944. Den platsen är endast 15 km från byn där jag och min fru bor.

Kan jag besvara er med ytterligare frågor?

I Svensköps där er Lancaster störtade säger folk att en bomb var kvar i flygplanet och exploderade när ert plan störtade. Var det så, eller hade ni redan släppt bomblasten ute över havet innan ni återvände in över Sverige?

Hur stora vara bomberna? Jag skulle uppskatta om ni kunde berätta för mig.

Ert erbjudande om att ge mig en kopia av er loggbok som visar ert sista flyguppdrag mottages med glädje!

Ytterligare en sak: Vänligen ge mig information om era extra kostnader för kopiering och porto.

Mottag mina bästa hälsningar och jag kommer tillbaka till er när jag har samlat in all information för att börja skriva. Givetvis skickar jag också den färdiga artikeln.

Jag avslutar nu och hoppas ni har överseende med min engelska.

Med vänlig hälsning

Henry Holm